



MAARLE

POKKA

ΑΝΟΡΘΩΣΗ vs ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΟΠΑΠ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΣΤΑΔΙΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ" - ΛΕΜΕΣΟΣ

ΏΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00 - ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: €7 / ΜΑΘΗΤΙΚΟ: €3

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ



ΧΟΡΗΓΟΙ

PRIME TEL



ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



CYPRUS AIRWAYS
OFFICIAL CARRIER



asics



ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ - ΛΑΜΠΟΥΣΑ

Με προτροπή του Κυριάκου Μάτση...

Tο σωματείο Αθλητικής Ένωσης Καραβά ιδρύθηκε στις 2 Μαΐου 1957 με την προτροπή του ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση, ο οποίος εκείνη την περίοδο είχε το κρησφύγετό του στον Καραβά. Βασικοί σκοποί του σωματείου ήταν η υγιής ενασχόληση των νέων της κοινότητας μέσω του αθλητισμού αλλά και η πνευματική αγωγή στη βάση της αγάπης προς την πατρίδα, όπως την ερμήνευε ο ίδιος ο ήρωας.

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΚ αποτελούσαν οι Δημητράκης Ασπρής, Ανδρέας Ιακωβίδης, Γεώργιος Τσιάλης, Κώστας Πικραλλιδάς, Κυριάκος Κοζάκος, Ανδρέας Κοζάκος, Κώστας Πάτσαλος, Κώστας Φλωρής και Γιάννης Κούβακας.

Αθλητισμός

Το ποδόσφαιρο και ο στίβος ήταν τα πρώτα αθλήματα τα οποία επιδόθηκαν τα μέλη και φίλοι της ΑΕΚ ενώ στο τέλος της δεκαετίας του 1960 άρχισαν τη λειτουργία τους και τα τμήματα της καλαθόσφαιρας, της πετόσφαιρας και της επιτραπέζιας αντισφαίρισης.

Η καλαθοσφαιρική ΑΕΚ αγωνιζόταν μέχρι το 1974 στη δεύτερη κατηγορία του Παγκύπριου πρωταθλήματος, έχοντας μάλιστα και ιδιόκτητη έδρα. Ήταν ένα υπέροχο αθλητικό κέντρο, δίπλα από το οίκημα του σωματείου και «πνιγμένο» από τις λεμονιές! Στο ίδιο γήπεδο άρχισαν οι νέοι της κοινότητας να επιδίδονται και στην πετόσφαιρα. Επίσης οι αθλητές της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, συμμετείχαν κάθε χρόνο στις παγκύπριες διοργανώσεις της αντίστοιχης ομοσπονδίας.

Αξιόλογη ήταν η δράση του σωματείου και στο στίβο με τους αθλητές της ΑΕΚ να διεκδικούν την πρωτιά στη μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση της Επαρχίας Κερύνειας «τα Μάτσεια» που διεξάγονταν κάθε χρόνο το διήμερο 30 Μαρτίου-1ης Απριλίου, στη μνήμη του ήρωα Κυριάκου Μάτση.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Επαρχίας Κερύνειας (η οποία ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΑΕΚ) ενώ το 1973 εντάχθηκε στη δύναμη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Για τις ανάγκες των επίσημων αγώνων της η ΑΕΚ χρησιμοποιούσε το στάδιο Πράξανδρος της Κερύνειας ενώ για τις προπονήσεις της, το γήπεδο της κοινότητας στη Λάμπουσα. Οι κάτοικοι του Καραβά αγκάλισαν και στήριξαν με θέρμη την προσπάθεια της ΑΕΚ η οποία την περίοδο 1973-74 τερμάτισε στην 4η θέση, βάζοντας τις βάσεις για πρωταθλητισμό στην επόμενη περίοδο, η οποία δυστυχώς δεν ήρθε ποτέ...

Μετά την εισβολή και υπό το βάρος των προβλημάτων της προσφυγιάς η ποδοσφαιρική ΑΕΚ ενοποιήθηκε με την ΠΑΕΚ Κερύνειας δημιουργώντας την ΠΑΕΚ.

Πολιτισμός

Η δράση του σωματείου μέχρι το 1974 δεν περιορίστηκε στον αθλητισμό. Πιστό στις αρχές της ίδρυσής του, όπως τις θέλησε και ο Κυριάκος Μάτσης, καλλιέργησε μαζί με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Το θέατρο και ο χορός



στη βάση των παραδόσεών μας προβλήθηκαν έντονα από το σωματείο ενώ το 1969 προχώρησε σε μια κορυφαία και πρωτοποριακή για την εποχή ενέργεια. Προχώρησε σε μια πανάκριβη από κάθε άποψη έκδοση, αφιερωμένη στην ιστορία του δήμου Καραβά. Η ΑΕΚ κοινοποίησε την κυκλοφορία του σπάνιου σήμερα βιβλίου, με ανακοίνωσή της στον παγκύπριο ημερήσιο Τύπο. Μια ανακοίνωση

ιστορικής σημασίας για αυτό και την αναδημοσιεύουμε αυτούσια ύστερα από 41 χρόνια!

Αθλητική Ένωσης Καραβά-Ανακοίνωσις

«Ανακοινούται ώδε προς γενικήν πληροφορίαν ότι, το υπό της Αθλητικής Ένωσεως Καραβά εκδοθέν βιβλίον υπό τον τίτλον ΚΑΡΑΒΑΣ, το οποίον συνετάχθη υπό του Βυζαντινολόγου κυρίου Ανδρέου Στυλιανού και της φιλολόγου δεσποινίδος Καλλιόπης Χαρμαντά, θα διατίθεται εφεξής προς πώλησιν αντί 1,500 μιλς έκαστον, εις τα ακόλουθα γραφεία, βιβλιοπωλεία και καταστήματα»....

Κι αφού αναφέρονται οι χώροι στη Λευκωσία, την Αμμόχωστο, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, σημειώνονται οι διευθύνσεις διάθεσης στον Καραβά.
-Δημοτικόν Μέγαρον, Πραξάνδρου αριθμός 27,
-Εξοχικόν κέντρον και ξενοδοχείον Μάρε Μόντε
-Αθλητική Ένωσης Καραβά, Πραξάνδρου αριθμός 17.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, εν Καραβά τη 17η Ιουλίου, 1969.»

Επαναδραστηριοποίηση

Το 1999 η ΑΕΚ Καραβά - Λάμπουσα επαναδραστηριοποιήθηκε με στόχο την σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των διασκορπισμένων στην ελεύθερη Κύπρο, προσφύγων Καραβιωτών αλλά και την ενδυνάμωση της πίστης και του αγώνα για επιστροφή. Στόχους που το σωματείο υπηρετεί με δύναμη, συνέπεια και σεβασμό.

Η αθλητική δράση του σωματείου εκδηλώνεται πια με τα αθλήματα της πετόσφαιρας και της άσσης βαρών. Η αγάπη των ανθρώπων που τη στηρίζουν, με επικεφαλής της διοίκησης τον Παντελή Κωνσταντίνου, έχουν οδηγήσει την Pokka AEK Καραβά - Λάμπουσα στις κορυφές της κυπριακής πετόσφαιρας. Απόδειξη η διεκδίκηση με αξιώσεις του τίτλου στο φετινό πρωτάθλημα και βέβαια, η παρουσία της στον αποφινό τελικό Κυπέλλου. Ιστορική παρουσία, αφού είναι η πρώτη για την ομάδα του Καραβά και μόλις η δεύτερη για σωματείο της επαρχίας Κερύνειας σε ομαδικό άθλημα μετά το 1974 (προηγήθηκε η παρουσία της ΠΑΕΚ στον τελικό καλαθόσφαιρας το 1995 και το 1999).

Οποιο και να είναι το αποτέλεσμα του αποφινού τελικού, η Pokka AEK Καραβά - Λάμπουσα θα συνεχίσει την πορεία της με σεβασμό και αξιοπρέπεια, έχοντας σαν μεγαλύτερο στόχο διάκρισής της, την επιστροφή στον αγαπημένο μας Καραβά!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΑΒΑ Ισχυροί δεσμοί φιλίας, δεσμοί αγωνιστικότητας...

HΑνόρθωση Αμμοχώστου και η ΑΕΚ Καραβά που αναμετρώνται στον Τελικό Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α' Κατηγορίας Βόλει Ανδρών 2009 – 10, έχουν ισχυρούς δεσμούς φιλίας που πηγάζουν από τη δίψα της επιστροφής στις κατεχόμενες περιοχές μας. Γίατο κι από κοινού αποφάσισαν ο φετινός τελικός να είναι αφιερωμένος στην Αμμόχωστο, στην Κερύνεια, στον Καραβά, σε όλα τα εδάφη που στενάζουν από την μπότα του κατακτητή. Ο τελικός να είναι μια πραγματική γιορτή της προσφυγιάς...

Ανόρθωση και ΑΕΚ Καραβά συνδέονται επίσης με τους κοινούς αγώνες του έθνους, αλλά και με κάποια πρόσωπα που σφράγισαν την ιστορία τους. Η ΑΕΚ Καραβά ιδρύθηκε στις 2 Μαΐου 1957 με προτροπή ενός εκλεκτού μέλους της Ανόρθωσης, του Κυριάκου Μάτση. Εν μέσω του αγώνα της ΕΟΚΑ ο Σταυραετός του Πενταδακτύλου καλεί τους Καραβιώτες να ιδρύσουν ένα σύλλογο για την υγιή ενασχόληση των νέων μέσω του αθλητισμού αλλά και η πνευματική αγωγή στη βάση της αγάπης προς την πατρίδα. Στοιχεία που ο ίδιος βίωσε στην Αμμόχωστο και την Ανόρθωση που ιδρύθηκε το 1911.

Ο Κυριάκος Μάτσης έζησε και εργάστηκε στην Αμμόχωστο μέχρι τα 29 του χρόνια, όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Είχε έντονη δράση στις επαρχίες Αμμοχώστου και Κερύνειας και μετατράπηκε σε ζωντανό θρύλο για το μαχόμενο Κυπριακό Ελληνισμό. Συνέληφθη, βασανίστηκε, αλλά δεν λύγισε. Κορυφαία ίσως στιγμή, όπου αναδεικνύεται το μεγαλείου του ήρωα, του γνήσιου τέκνου της Ανόρθωσης και του εμπνευστή της ιδρυσης της ΑΕΚ Καραβά ήταν η απάντηση του στον στρατάρχη Χάρτινγκ. Τον επισκέφτηκε προσωπικά στο κελί του, προκειμένου να τον εξαγοράσει με το μυθικό ποσό του μισού εκατομμυρίου λιρών, καθώς και εκτάσεων γης στην Αυστραλία. Ο φιλομαθής Αγωνιστής, θυμήθηκε τον Ηρόδοτο και την απάντηση των Ελλήνων στους Πέρσες όταν αυτοί προσπάθησαν να τους εξαγοράσουν: «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής», Ηρόδοτος VIII-26.

Ο κυβερνήτης αποχώρησε αμέσως και εκτιμώντας το ήθος του Μάτση, έδωσε εντολή να σταματήσουν τα βασανιστήρια που του έκαναν. Δραπετεύει από τα κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς, στις 13 Σεπτεμβρίου 1956, και διορίζεται Τομεάρχης της επαρχίας Κερύνειας, όπου και αναπύσσει μεγάλη δράση. Στις 19 Νοεμβρίου του 1958 ο Κυριάκος Μάτσης, ύστερα από προδοσία, βρισκόταν στο καταφύγιό του, περικυκλωμένος από Άγγλους στρατιώτες. Επιστέγασμα των αγώνων του, ήταν όταν μέσα από το κρησφύγετό του στο Δίκωμο, βροντοφώναξε: «Όχι. Δεν παραδίδομαι. Αν θα βγω, θα βγω πυροβολώντας». Ήταν έτοιμος για τον θάνατο...

Ο γάμος του Γρηγορή Αυξεντίου στον Καραβά

Ιστορικούς δεσμούς με τον Καραβά έχει και ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, γαλούχειται με τα ιδανικά και τις αξίες της ζωής και της πατρίδας, στο Αναγνωστήριο της Ανόρθωσης από το 1948. Την παραμονή της έναρξης του Απελευθερωτικού Αγώνα του '55, τα σχέδια δράσης καταστρώνονται μέσα στα αποδυτήρια της Ανόρθωσης, στο ΓΣΕ! Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Παύλος Παυλάκης και οι υπόλοιποι αγωνιστές εμπνέουν τους νέους που είναι έτοιμοι να δώσουν κι αυτήν την ζωή τους για την

υλοποίηση του μεγάλου στόχου. Ο Αυξεντίου, εκλεκτό μέλος της Ανόρθωσης, ένθερμος οπαδός της ποδοσφαιρικής ομάδας, ψυχή της οποίας ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος έχει φορέσει τη φανέλα με το φοίνικα στο σήθος. Δεκάδες δε οι αναφορές της τεράστιας αγάπης του για το Σύλλογο.

Με την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, ο Γρηγόρης Αυξεντίου κρύβεται αρχικά σε σπίτια πατριωτών και αργότερα σε μοναστήρια και κρησφύγετα. Σε ένα κρησφύγετό του, στην Ιερά Μονή Αχειροποιήτου θα γίνει και ο γάμος του ήρωα, το βράδυ της 10ης Ιουνίου 1955. Το Μοναστήρι της Αχειροποιήτου που βρίσκεται μεταξύ Καραβά και Λαπήθου έχει συνδέσει το όνομα του με σημαντικές σελίδες της ιστορίας του τόπου μας. Το 1821 συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι χρήματα από τη γύρω περιοχή για παροχή βοήθειας στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων και τα παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Κανάρης με το καράβι του. Ακόμη στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας λειτούργησε στο μοναστήρι το πρώτο δημοτικό σχολείο της περιοχής. Αργότερα το 1955 κατα τον απελευθερωτικό αγώνα, ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Γρηγόρης Αυξεντίου τέλεσε κρυφά τους γάμους του.

Ο Παπάσταυρος Παπαγαθαγγέλου, φλογερός ρασοφόρος της ΕΟΚΑ που πάντρεψε τον Γρηγόρη Αυξεντίου στον Καραβά, σε συνέντευξη του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αλίθεια» στις 31 Μαρτίου 1996, αναφέρει: «Ο Αυξεντίου ήταν αρραβωνιασμένος δύο χρόνια. Βγήκε στο κλαρί και ήταν άγνωστο αν θα γυρίσει ζωντανός. Αυτός βγήκε στο βουνό αποφασισμένος να πεθάνει. Να πεθάνει ή να ακούσει το «Ζήτω η Ένωση». Λοιπόν, όταν είχε επικηρυχθεί και βρισκόταν στην περιφέρεια του Καραβά-Λαπήθου, έγραψε στο Διγενή και ο Διγενής μού έγραψε να τον παντρέψω. Εκείνο το βράδυ τι να σου πω. Είμαι τώρα 57 χρόνια ιερέας. Έχω κάμει εκατοντάδες γάμους. Όμως εκείνος ο γάμος είναι αξέχαστος. Εκείνη η σιωπή, διάβαζα τις ευχές μόνο με ένα κεράκι στην παρουσία 5-6 ατόμων. Τέλειωσε το μυστήριο και τον

φίλησα λέγοντάς του: «Γρηγόρη μου, να ζήσετε» και αμέσως μου απαντά: «Πάτερ, να μου ευχηθείς καλό βόλι». Και εγώ, χαμογελαστός, του λέω: «Ε, καλό βόλι και ζήτω η Ένωση». Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα ζωντανό. Ε, καταλαβαίνεις».

Παρόντες στο γάμο και «κουμπάροι» του Γρηγόρη Αυξεντίου, οι μετέπειτα ιδρυτές της ΑΕΚ Καραβά...

